



# Ο.Σ.Υ.Ε

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10

ΤΗΛ. 2104950760 – 2104967174 FAX 2104950710

[www.osye.org.gr](http://www.osye.org.gr) e-mail: [osye@otenet.gr](mailto:osye@otenet.gr)

ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ

*Κορυδαλλός, 14 Ιουλίου 2012*

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η θεσμική αδιαφορία, ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός, ο δημοσιογραφικός κανιβαλισμός και η επαγγελματική αναισχυντία είναι οι αιτίες για την πολύπλευρη κρίση στην ελληνική κοινωνία και κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι με την ίδια συνταγή μπορεί αυτή η κρίση να αντιμετωπιστεί.

Δεν φταίμε όλοι, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, δεν βρωμίσαμε όλοι μαζί, δεν κρίναμε ούτε αποφασίσαμε όλοι με μεζούρες, δεν ξεχάσαμε όλοι να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις, δεν σπεύσαμε όλοι να δώσουμε άλλοθι σε μια πολιτικά αφιονισμένη και προδοτική δήλωση – θέση ότι «είμαστε ένας λαός διεφθαρμένος». Όσοι το κάνουν είναι δυο φορές εγκληματίες. Δεν ξέρουμε αν είναι πολλοί ή λίγοι αυτοί, απ' ότι φαίνεται όμως όσοι και αν είναι αρκούν.

**Τα κακουργήματα των φυσικών προσώπων είναι στιγμιαία, των θεσμών διαρκή.**

**Δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε το άλλοθι κανενός, ούτε να οδηγηθούμε ως πρόβατα επί σφαγή.**

Την ίδια στιγμή που από τις εισαγγελίες της χώρας παρελαύνουν διάφοροι τυχοδιώκτες του λευκού κολάρου και εγκληματίες όλων των χρωμάτων και αφήνονται ελεύθεροι, την ίδια στιγμή, η συναδέλφισσά μας και αρχιφυλακεύουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού **Ο.Λ.**, επειδή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να υπερβάλει και να υπερβάλουμε εαυτών προκειμένου να λειτουργήσουμε στοιχειωδώς έστω, την πολλαπλώς εγκαταλελειμμένη υπηρεσία μας, οδηγείται σιδηροδέσμια και κρατείται στην ΓΑΔΑ. Κάποιοι, με ποια λογική άραγε, μετέτρεψαν την ανταπόκρισή της στο κάλεσμα, το

ενδιαφέρον της, την όντως επίδειξη υπερβάλλοντος ζήλου και την διάθεσή της για προσφορά, σε δίωξη και μάλιστα κακουργηματική.

Δεν υπήρξαμε ποτέ αρνησιδικές, άδικοι ή άκριτοι κριτές των πάντων αποδίδοντας αλόγιστες ευθύνες σε όλους πλην ημών. Καταστούμε λοιπόν σαφές ότι κανένα αρνητικό σχόλιο ή υπαινιγμός του παρόντος δελτίου τύπου δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του νυν και μόλις ενός μηνός υπουργού Δικαιοσύνης κυρίου Ρουπακιώτη. Το αντίθετο μάλιστα. Οφείλουμε όμως να πούμε δημόσια σε όλους τους τόνους και στον κύριο Υπουργό ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας μα κυρίως πως μας έκαναν να νοιώθουμε κάποιοι ως εργαζόμενοι από τις κατά καιρούς άστοχες, άδικες συμπεριφορές τους και την εγκατάλειψη που επιφύλαξαν στον χώρο μας.

«Η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλουμ» (σε νέα και μαζικότερη έκδοση), δεν είναι μια τύχη που την αξίζουμε και ούτε βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να την δεχθούμε.

**«Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν τσιγγάνος.  
Όταν ήρθαν να πάρουν τους κουμουνιστές δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν κουμουνιστής.  
Όταν ήρθαν να πάρουν τους εβραίους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν εβραίος.  
Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει.»**

Εμείς οφείλουμε να αντιδράσουμε. Θα αντιδράσουμε και ας είμαστε **ΜΟΝΟΙ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ